

Ja w'emme dees jaor dus twee pakke. Da d'emme we nog nooit g'ad volleges mijn.



De duif

't Pak bestao'd'uit verschillende onderdele.

Van onderaf aon:

1. Oranje pootjes
2. Oranje beenwaarmers
3. 'n ring vor om 't pootje mee ieder z'n eige code
4. 'n zacht grijs pof broekske
5. 'n zacht grijs slank afkledend rokske
6. 'n zacht grijs blousje mee lange mouwe en in de naod onder d'aareme 'n eele lange jasse rits.
7. 'n lila, blauwig 'esje
8. 'n eele echte postzak tas.
9. 'n Gerrit de postduif pet
10. En natuurlijk de vleugels. De glitsa techniek kwaam iero wir bij om de 'oek kijke.

Al mee al 'n lekker zittend pak.

Lees verder....





De stjoewardes

Ja da pak kwaam 't er ineens bij. Wij zijn daor eel kreatief mee omgegaon. In 2009 waare wij Zeeuwse vroukes. Onder oonze schort en boezeroen zaat een mooi KLM kleurig blauw pakske. 't Enige wa we moese doen waar 't'r 'n eele gròòte zoom in legge. Verder wier da pak opgeleukt mee sjoewardes asseswoires. Rooje lèèrskes, rooj riemeke, en 'n mooi oedje. Wad'd't ge'eel perfect afmaakte waar natuurlijk de koffer. Monique aar 'n goeie deal kunne sluite. Die kofferskes doen tot op de dag van vandaag goeie dienst. Ze kunne goed mee as 'aandbagaoge bij Rianair□

Oh en die pruikskes deeje 't ok eel goed. Zonder te veul te stoefe..... we waare 'n mooi plajtje.