

# Ieder vrij uurtje bouwen aan de wagen



Het publiek kon bij de verschillende bouwclubs een kijkje nemen.

**ROOSENDAAL** - Zoals het motto van Tullepetastad, dus d'n emel is rijk, zo voelen de bouwclubs zich in de voormalige loods van Konings Staal aan de Oostelijke Havendijk in Roosendaal, waar ze keihard en met groot enthousiasme werken aan hun wagens voor het naderende carnavalsfeest. Het zijn de bouwclubs 'De Baargsebaon', 'De Kurketrekkers', 'De Toekomst' (jeugd van de Kurketrekkers), 'De Kaaipuiten', 'De Dikkopkus' (jeugd van de Kaaipuiten), 'De Puberpuiten' (midjeugd van de Kaaipuiten) en 'Mee Veul Leut'. "We zijn heel erg blij met deze (bouw)locatie", vertelt bouwer Gijs Buuron van bouwclub De Baargsebaon. "Het is hier wel koud, want er is geen verwarming, maar ja dat hoort erbij", zegt hij lachend.

maché, schuimrubber en polyester. Bovendien is het ook heel gezellig en lopen de bouwers geregeld bij elkaar langs om een praatje te maken. Omdat carnaval dit jaar zo vroeg valt, de optocht in Tullepetastad (Roosendaal) is al op zaterdag 5 februari, hebben de bouwclubs het hartstikke druk en wordt vrijwel ieder vrij uurtje in het bouwen gestoken om de carnavalswagens op tijd af te krijgen. "Dat gaat lukken hoor", zegt Roel Luijks van BC 'De Baargsebaon'. "Je moet mekaar gewoon een beetje aansporen en dan lukt het wel!" Ook bij 'De Kaaipuiten' doen ze er alles aan om op tijd klaar te zijn met bouwen. "Wij bouwen nu met acht man en de vrouwen helpen nu ook mee", vertellen ze enthousiast.

(het paard, red) Roosendaal als het ware mee den 'emel invoert. Bovenop staan verschillende Roosendaalse gebouwen, zoals de televisietoren, de watertoren en enkele cafés. Omdat we geen reclame mogen maken in de optocht, hebben we de namen van die cafés veranderd in 'Grote klok' en 'Grote poes'. En dan kun je zelf wel de echte namen erbij bedenken, toch?!", zegt John Broos van 'Mee Veul Leut' vrolijk. Bij de wagen staat ook een grote vogel, het lijkt wel een beetje op een Tullepetastad. John Broos: "Dat is een paradijsvogel met een ei en dat ei verwijst naar onze nieuwe prins Olav den Eerste. We hebben een jonge nieuwe prins en die komt uit 't ei."

## Motorangels

Bij 'De Kaaipuiten' hebben ze onder andere de Draai van de Kaai als uitgangspunt genomen voor de wagen. "Veel van onze bouwers zijn al jaren vrijwilliger bij de Draai van de Kaai. Vorig jaar was het de 25e editie van de Draai en toen waren er veel problemen met de motorpolitie. Op het laatste moment kreeg de organisatie ineens geen motorpolitie ter beschikking, tot grote kwaadheid van John Hertogh, en moesten er privé mensen worden ingehuurd. Die mensen noemen we nu de 'motorangels'. Dat is de clou erachter", vertelt Eric Jongeneelen, de tekenaar van de wagen. "Op de wagen hebben we een dus een circuit van de Draai met motorangels, daarnaast komt de Paterskerk met bovenop het hoofd van John Hertogh als pater, want die is de 'koning' (emel) te rijk", lacht Jongeneelen.

Hij vervolgt: "Ook hebben we een

Ondanks de kou zijn er zondag weer veel belangstellenden een kijkje komen nemen op de open dag van de bouwclubs. Natuurlijk gaf ook de Stichting Carnaval Roosendaal acte de présence en was er live-muziek van de Tullepetaonekapel.

### Feesttent

In het midden van de grote bouwloods had bouwclub 'Mee Veul Leut' ter gelegenheid van zijn 5-jarig bestaan een grote party/feesttent geregeld. In deze tent klonk muziek en er was verwarming!, waardoor de bouwers van de bouwclubs en de bezoekers van de open dag zich er konden opwarmen. Onder het genot van een hapje (bijvoorbeeld een broodje of een kop snert of tomatensoep) en een drankje was het er goed toeven. "Stik gezellig!", aldus één van de bouwers.

### Tevreden

De verschillende bouwclubs zijn zeer tevreden over hoe het allemaal reilt en zeilt. Omdat ze in de loods allemaal aan hun wagens bouwen, zien ze van elkaar wel hoe de carnavalswagens eruit komen te zien, maar dat geeft niets. Iedereen is toch met zijn eigen wagen bezig. En als het nodig is, helpen ze elkaar wel, bijvoorbeeld aan een adres waar ze voor een aantrekkelijke prijs materiaal kunnen kopen zoals pur, papier-



Bouwer Gijs Buuron (vooraan rechts) van BC De Baargsebaon werkt aan een dak van pur.

### Prins uit 't ei

Alle bouwclubs maken dit jaar weer een carnavalswagen die past bij het motto van Tullepetaonestad; 'D'n emel te rijk'. Ze willen natuurlijk niet alles vertellen, maar onthullen toch heel wat 'tipjes van de sluier' als ik een kijkje kom nemen. Bij 'Mee Veul Leut' dat dit jaar het eerste lustrum viert, gaan ze in ieder geval "terug in de oudheid". Voorop de wagen staat een groot gevleugeld paard. "Het is de bedoeling dat Pegasus

luchtballon op een wolk die opstijgt (via een stellage, red). Die verwijst naar Pinneke Bus, de eerste Roosendaler die met een vliegtuig op de wei van Sjef Boonen landde. Een vliegtuig ging echter niet, dus hebben voor een luchtballon gekozen" verklaart hij.

### Veiligheid

Voor het eerst dit jaar kon het publiek bij De Kaaiuiten niet langs de wagen en de bouwers lopen, maar moesten de mensen achter de hekken blijven staan om 'De Kaaiuiten' aan het werk te kunnen zien en de carnavalswagen in wording te bewonderen. "We hebben hier expres de boel met hekken afgezet. We moeten namelijk ook nog lassen. Vorig jaar hebben we gemerkt dat de mensen gewoon heel dicht bij komen staan om te kijken wat we doen, maar dat kan gevaarlijk zijn met dat lassen. Bovendien werken we met polyester met verharder en dat is heel heet. Als je dat op je huid krijgt, dan brandt dat erin en dat kan een lelijke brandwond opleveren", aldus Eric Jongeneelen. "Want ja, veiligheid boven alles!", besluit hij. Al met al was het de moeite waard om een kijkje te nemen bij de verschillende carnavalsbouwclubs. Zij beloven weer veel mooie wagens in de carnavalsoptocht van Tullepetaonestad...