

BOLO ZEEJ...



Ut Roosendaols lexicon..

Un wekelukse overpeinzing van dun Bolo

Afgeloope vrijdag zaat ik meeje Enk in 'n vergaodering in Amsterdam (neiye nie d'n Enk mar n'n Enk van ut waark). D'r war n'n Fries en n'n Belgische Turk bij aanwezig. Ge kon wel stelle da ut n'n multi kultureel speктаokel waar. Toch viel mijn wel wa op. As d'n Fries begon te praote leek ut wel ofda tie de leste stukke van elk woord inslikte en zelfs d'n turk praote meeje een flienk vlaoms aksent (ij waar bekaanst nie op komme daoge omda tie last aar ge'ad van un "vallingske"). Aon ut einde van de vergaodering probeerde we n'n nuuwe afspraak te maoke. En d'n Fries en d'n Belg stelde vor om mar us n'n keer nie naor d'n raandstad te motte komme want da waar oons raandstadters wel makkeluk. Op da moment voelde ik toch wel de noodzaak om effe recht te zette da ik ginne echte raandstadter waar en da de volgende vergoadering wa mij betreft best in ut zuije gehouwe kon worre as tie mar nie gepland wier meeje d'n carnaval. D'n Fries en d'n Belg keeke mijn goedkeurend aon en dooke de files in. Laoter dieje middag kwaame Enk en ik dur pas achter da we allebei uit Roosendaol kwaame. Eigeluk waar da toch wel eel gek. Zitte we meeje mènse uit verschillende streke meeje verschillende dialecte en worre de Braobaanders gezien as raandstadters om da zij de eenige zijn die hun taoltje eeelmaol emme aongepast aon wa gangbaor schijnt te zijn. En toen ik daor s'aovons nog verder over zat te prakezere kon ik nie aandere dan konkludere da braobaanders van alle dialectsprekers in Nederlaand hun eige taoltje het snelst aon de kaant schuive as ut 'gewenst' lèkt te zijn.

Gelukkig waar ut snel vrijdagavond en em ik mezelf lekker een paor daoge onderdompeld in d'n Tullepetaonse carnaval. Omda d'n Alex vor oons kaortjes aar witte te regele konne we

meeje oons eele gezin wir geniete van ut Priense Swaree en ut roosendaolse taoltje. Daornoast waar ut vor mijn de eerste mogeluk'eid om de Kwakkelkraant te kunnen leeze.

De gedachte die bij mijn bij ut leeze op deeze zondag opkomt is da de blijkbaor in oe dialect veul beter in staot zijt om oew'emosies weer te geeve. Ik zelf em da ok. D'n wekelukse overpeinzing die doen ik toch ok zo goed en kwaod as ut gaot in m'n eige taoltje. En stillekes moes ik denke aan de daomes van Kommer en kwel op ut Swaree die mijn uit volle borst liete meejezienge "Sprikt oe eige taol". Ut is toch jammer da de braobaander boven de stinkende rivieren toch al snel z'n taoltje verlaot, terwijl ut zoveul moojs te biede eet. En da ik alleen m'n taoltje gebruik in die paor weke per jaor meeje d'n carnaval?

Ik zijn dus meeje een offensief begonne, en wul daor graag vanuit m'n geboorte plaots meeje ondersteund worre. Ik zal om te beginne bijvoorbeeld bij afscheid van mènse wir gebruik gaon maoke van een welgemeend "Houdoe eej". En ik begin meeje n'n aktiegroep om ut Roosendaols in de Spellingscontrole van Word te krijge. Mar misschien da we in Roosendaol ok wir meer trots moge zijn op oons taoltje. Daorum stel ik voor om net as bij dieje Fries van vorige week nao d'n Carnaval de borden bij de gemeentegrenze allemaol te vervange. We motte d'r dan toch laangs om Tullepetaonestad weg te haole. Kunne we die blauwe borde meteen vervange meeje: Roosendaol (Roosendaal). Ut is een prachtig taoltje, ge meut d'r best wel trots op zijn....

Houdoe eej,

Bolo

Wulde reagere of edde ok wa te melde...

Kom dan ok us laangs op www.vansteenpaal.nl/bolokus